

De alde Mert

En inens, 't is wir vroeger
ik zit doar op 't terras
iets verder op als woar ik nou zit
heer met ow, nou zij ik pas

ik zij meezeelf, niks in de gate
ik drink koffie en bin allien
ik waas toen al enne late
en ik woj als dit nou zien
ik zaag eum en ik zaag eur
't waas nou woar ik nar keek
ik hopte dat d'n tied verstreek

ik zij de boem di grujje mos
di nog veul water gebroeke kos
en gojje grond um vast te blieve stoan

en elke nijje maandagmerge
elke nijje lente zaat ik doar
meej vur iederien wat te verberge
ik waas jong, nog lang ni kloar
ik zaag eum en ik zaag eur
't ware weeje woar ik nar keek
ik hoapte dat de tied verstreek

ik zij de boem di grujje mos
di nog veul water gebroeke kos
en gojje grond um vast te blieve stoan

ik zaag de boem terug in de tied
haj gen idee van hoe 't verder giet
ik zij meezeelf en hoe 't is gegoan

'n beetje liefde, 'n beetje zon
'n beetje water, 'n beetje broed
en nou, de boem is groet

ik zij de boem, di grujje mos
di nog veul water gebroeke kos
en gojje grond um vast te blieve stoan

ik zaag de boem terug in de tied

hij gen idee van hoe 't verder giet
ik zij meejzelf en hoe 't is gegoan

[Muziek en tekst: Jack Poels]

[cd 'Hemel op aarde', RHAM 2013]