

Groete an God

Dut God de groete als ge 'm zit
ik denk neet dat ik 'm teage koom
heer op deze snelweg recht nar de hel

de struuk die brande langs de kant
mien steur verandert in 'n slang
heer op deze snelweg recht nar de hel

nog nooit de ierste stien gegooid, oeit...

deze zondvloed sleurt meej mei
hoegmoed, hebzucht en bedrog
heer op deze snelweg recht nar de hel

oeit, in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik
straks in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik

ik verkoop mien hart en ziel
heer in deze donkere nacht
heer op deze snelweg recht nar de hel

oeit, in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik
straks in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik

want oeit dan ving ik langs de stroat
alle wiesheid, alle hoap en gojje road

oeit dan vergeld ik kwoad met good
dan leet de liefde in de berm
heer op deze snelweg recht nar de hel

oeit, in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik

straks in 't aangezicht van God
zien weej allemoal geliek
is iederien net als geej, net als ik

[Muziek: Tren van Enckevort, tekst: Jack Poels]

[cd 'Hemel op aarde', RHAM 2013]