

## Middag in mei

In deze kroeg net boete de stad  
als ik heer nog langer blief  
mis ik de trein mar wie deud meej wat

want de treine die rijje nog wal dukker vandaag  
ik zit heer zo tevrijje ik veul de tied din vertraagd

als enne koning op mienne troen  
de krakende plenk, alles als toen  
ik smelt alles um nar hoe 't oeit waas  
't zand dat wuud glaas

alles is nog verloate en iederien droemt  
'n paar minse die proate  
't verlange dat stroemt  
ik veul de vrede van mien jeugd  
zo lang op dit moment verheugd  
de koffie en de krant, mien vaderland

oeit zaag ik de werlt vanachter dit raam  
vroog ik meej af woar alles bleef  
zaat ik te wachte op wat d'r kwaam

mar vandaag is 't anders, d'r is niks wat ik mis  
want d'r is iets veranderd, dit is wat het is

dichter als oeit bin ik bij mien doel  
mar zonder de zurg, de hiele boel  
ik zet mien gedachte vandaag effe stil  
dit is wat ik wil

alles is nog verloate en iederien droemt  
'n paar minse die proate  
't verlange dat stroemt  
ik veul de vrede van mien jeugd  
zo lang op dit moment verheugd  
de koffie en de krant, mien vaderland

en ik loep gelouterd de weg nar 't station  
op enne middag in mei, toen dit liedje begon