

Onderaan Beginne

Owowow

met de latste kracht, we kwame en we zage
dor de woeste nacht, de schaal nar hoes gedrage
oaver hoege heuveld en dor dale
met zand onder de nagels stoan we heer
op de plats, rustig ademhale
in groete lienne keumt 't d'r op neer
we hebbe mar ien plan, elke wedstrijd winne
doar kome we vandan, onderaan beginne

owowow, winne, winne, winne,

alle hens an dek, woar zien we aan begonne
weej leke wal gek, nooit nog iets gewonne
we zage elke daag de kanse slinke
we ware muuj de spiere ware straf
't lied van oaverwinning bleef mar klinke
en toen inens, d'n deksel ging d'r af
't applaus dat klont, toen kregde we honger
de medaille blont, met groete letters stong d'r

owowow, winne, winne, winne

steeds verder, dor het land
vandaag wuurd heer, de vlaag geplont
we beloave, vur ieuwig trouw
an de kastelein en zien vrouw

we hebbe mar ien plan, elke wedstrijd winne
doar kome we vandan, onderaan beginne

owowow, winne, winne, winne, onderaan beginne

[Tekst en muziek: Jack Poels]

[dgs, Modestus 6 november 2020]